

Nijmegen, ken je koloniale en slavernij- verleden

Nijmegen, erken het verleden

Erken dat we een geschiedenis delen. Dat die geschiedenis deel uitmaakt van een groter systeem. Bijgevoegde historiografische verkenning heeft de uitdrukkelijke bedoeling te dienen als eerste stap naar méér weten over die geschiedenis. Wij vragen u om dieper te graven, breder te kijken. Naar financieel gewin, oorlog en geweld en kolonialisme dicht bij huis, in onze eigen stad. Maak het verhaal van Nijmegen compleet.

Nijmegen, herken het verleden

Herken dat wat gebeurde in voormalige koloniën in West en Oost ook in onze stad vandaag de dag voelbaar is voor veel Nijmegenaren. Help Nijmegenaren van alle leeftijden en achtergronden herkennen hoe het koloniale verleden en het slavernijverleden doorwerken in de samenleving van vandaag. De pijnlijke sporen én de culturele verrijking: maak ze zichtbaar. Laat dit het kantelpunt zijn. Het moment waarop we ons herinneren wie we zijn en waar we vandaan komen. Doe ons recht.

De Nederlandse cultuur en hedendaagse geschiedenis zijn doordrenkt van het koloniale slavernijverleden en haar erfenis. Dit verhaal is te lang te eenzijdig verteld en verdient verbreding en verdieping. Ook in Nijmegen. Ook in onze stad zijn verleden, heden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pas als we erkennen en herinneren, kunnen we echt samen verder. Dit is een oproep aan ons stadsbestuur:

Nijmegen, verken hoe we samen verder gaan

Verken samen met ons hoe we het koloniale verleden van Nijmegen structureel kunnen verankeren in de fysieke ruimte en in de hoofden en harten van alle Nijmegenaren. Over het 'hoe nu verder' moeten we met elkaar in gesprek. Nodig ons uit, zodat we samen kunnen verkennen hoe we als één Nijmegen vorm en inhoud aan de toekomst kunnen geven.

Geacht stadsbestuur, wij vertrouwen op uw bereidwilligheid om het complete verleden van Nijmegen te omarmen, de gevolgen ervan in het heden te herkennen en in een oprechte dialoog te verkennen hoe we samen verder gaan. U bent aan zet.

Nijmegen, 1 februari 2023

Henk Moeniralam - Nadine van Maasakker-Robertus - Peter van Riel - Ange Jessurun - Hilda de Windt Ayoubi - Sam Zaalman
Sharlène Maria - Rensley Victoria - Ed Vandermeulen - Suus te Braak - Frank Spier - Fahida Ilahibaks - Francis de Windt
Dean Richardson - Henri Kolf - Johan Sankatsing - Sandra Pieters - Wine Nieuwendam-Spier - Roché Nieuwendam
Myrurgia Mutueel - Crystal Hassell - Simon Mamahit - Marlene Kock - Somuadina Ikeotuonye - Marie-Therese A. Sjak Shie
Nathan Miango - Margot Klijberg - Rene Kusters-Oris - Rob de Waal - Sher Seintje - Hermien Karajmje-Lochtenberg
Aartie Jagmohan - Joost Hoedemaeckers - Alba Arendsen - Jasmijn van Mil - Rob Karajmje

Ondersteunende organisaties:

Amnesty International Nijmegen - IndoFILMCafé - Stichting Stil Verleden - Pelita - Netwerk Diversiteit (HAN)
Stichting PION - The Mansion - Dare to Decolonize - Bureau Wijland - New Rootz - Freedom Collective