

Profiel steungroep Vece (Pskov, Rusland)

Wat is Vece?

Nijmegen heeft sinds 1988 een stedenband met de West-Russische stad Pskov. Sinds 2002 is er contact met een mensenrechtengroep: “Vece” (spreek uit: “Vjéetsje”). Het woord Vece stamt uit de middeleeuwen. Tot 1584 was Pskov een zelfstandige stadsstaat, bestuurd door een raad van vrije burgers, de Vece. Je kunt Vece dus vertalen met “burgerforum”. De groep heeft 17 leden. Vénédict Dostoválov is de voorzitter en Nadjézda Donóvskaja de secretaris. In 2003 bezocht Venedict Nijmegen en Nederland.

Vece kent drie soorten activiteiten. Ten eerste werkt Vece als een soort burgerraadsman. Mensen die zich in hun rechten aangetast voelen, die een probleem hebben met de overheid, kunnen bij Vece terecht voor ondersteuning. Soms helpt Vece hen bij hun rechtszaak. Op dit gebied behaalt Vece regelmatig enkele successen. Ten tweede is Vece een onderdeel van de liberale oppositie tegen het regime van Poetin en Medvedev. Vooral rond verkiezingstijd treedt men naar buiten via een demonstratie of een picketline. De overheid in Rusland hindert deze activiteit op allerlei manieren. Ten derde is Vece plaatselijke afdeling van het Russische Helsinki comité. Daarvoor documenteert men de ontwikkelingen in het gouvernement (provincie) Pskov op het gebied van mensenrechten. Jaarlijks maken alle plaatselijke groepen een jaarverslag. Moskou bundelt die verslagen en stuurt ze door naar de Verenigde Naties.

Wat doen wij?

Wij doen het volgende:

- We onderhouden regelmatig vriendschappelijke contacten via email, telefoon en via een jaarlijks bezoek van een van de leden van de steungroep aan Pskov.
- We vertalen de informatie, die we via Vece krijgen naar het Nederlands en publiceren dat waar mogelijk.
- Vece geeft een klein informatiebulletin uit: “Zastoepnitsa” (beschermengel). Amnesty Nijmegen ondersteunt dat met een jaarlijkse bijdrage van 200 euro.
- We bereiden een bezoek voor van Venedikt en Nadjezda aan Nijmegen.
- We zoeken contact met mensen binnen Amnesty Nederland, die eveneens met Rusland bezig zijn.

Wat is nodig?

Nieuwe leden zijn welkom. Onze groep heeft wel een speciaal onderwerp. Nodig is:

- Interesse in het onderwerp en het land.
- Kennis van de Russische taal en cultuur. Tijd om te lezen en te vertalen.
- We vergaderen alleen indien nodig, meestal donderdagsmiddags om 17.00 uur in Cuijk.

Wat bieden we?

Een interessante mogelijkheid meer te weten van Rusland via direct contact met mensen daar, in samenwerking met enkele mensen, die lange ervaring hebben met Rusland.

Paul Baars
Jossi Katevuchnik